

Biografie Michelle van Dijk

Michelle van Dijk (1973) is gids, expeditieleider, auteur, spreker, campingeigenaar, en tuinder. Geboren in een tuindersgezin in het Westland, trok ze al gauw richting het Hoge Noorden. Ze reed op haar motor dwars door Scandinavië. Ze woonde en werkte achtereenvolgens in Zweden en IJsland. Het was haar nog niet noordelijk genoeg en in 2001 zette ze voor het eerst voet aan wal op Spitsbergen en werd op slag verliefd op de ruimte en stilte van het poolgebied. Ze leerde met een geweer om te gaan - in verband met de ijsberen - en begon in 2004 als gids te werken. Een trekkertentje op 's werelds noordelijkste camping, bij Longyearbyen, de hoofdstad van Spitsbergen, was haar thuisbasis. Ze begeleidde trektochten en expeditie-cruises. Inmiddels is ze een ervaren expeditieleider en werkt voor diverse reders en touroperators. Ook is ze sinds 2007 eigenaar van Longyearbyen Camping, 1300 km van de Noordpool. In 2013 volgde zij de minor 'Arctische en Antarctische Studies' aan de Rijksuniversiteit Groningen. Ze schreef haar eindschrift over de Nederlandse Poolheld Sjef van Dongen.

De afgelopen twee jaar werkte zij samen met Rolf Stange aan de Nederlandse uitgave van zijn Spitsbergen-Svalbard reisgids. In dit boek zijn de Nederlandse geschiedenis en het hoofdstuk over de flora van haar hand.

Als ze thuis in Nederland is kweekt ze zuidenwindlelies in haar kas in het Westland en houdt ze lezingen over haar werk in het poolgebied.

Ze heeft naast Spitsbergen ook gewerkt in IJsland en Zweden en op Antarctica, Groenland, Jan Mayen, Zuid-Georgië en de Faroer en Falkland eilanden.